

Een interview met Jhr Dr O.W.D.C. von Hertzberg, lid van het Comité van Aanbeveling (CvA) van Hospice Amandi in oprichting.

Notaris Otto von Hertzberg woont sinds 1 januari 2005 in Oude Wetering. In een pand aan de Wetering en dichtbij het Braassemermeer is zijn woonhuis en notariskantoor gevestigd. In de woonkamer van het huis neem ik een uurtje van zijn tijd in beslag om hem te interviewen over zijn motivatie om lid te zijn van het comité van Aanbeveling. Eerst even kennismaken:

‘Ik ben in Beverwijk geboren, later woonde ik in Velsen. Maar ik werkte al 10 jaar als kandidaat notaris in Oude Wetering, bij notaris Zuidhof. De omgeving van bos en duinen in Noord-Holland vond ik heel prettig wonen, maar iedere dag in de file heen en weer was geen pretje. Dus toen ik hier notaris kon worden en het huidige pand in Oude Wetering had gevonden, maakten we (Otto en zijn gezin) de keus om hierheen te verhuizen. De waterrijke omgeving bevalt ons erg goed, de praktijkruimte is prachtig en ook de mooie tuin. We wonen hier heerlijk’.

1. Waarom heeft u JA gezegd op de uitnodiging van Amandi om plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling?

‘Als notaris werd ik betrokken bij de oprichting van de Stichting Hospice Amandi. De oprichtingskosten zijn door mij niet in rekening gebracht, want ik vond het zo’n mooi initiatief. Daar wilde ik al een bijdrage aan leveren.

Toen ik gevraagd werd voor het comité zei ik JA omdat ik het een heel belangrijke zorgvoorziening vind. Steeds meer mensen zijn alleenstaand, men blijft langer thuis wonen. De gezinnen worden kleiner en de mantelzorg, de partner, is ook vaak al op leeftijd. Ik vind dat mensen om te sterven een mooie rustige omgeving met privacy nodig hebben, een omgeving waar ze zich thuis voelen. Met goede persoonlijke zorg en aandacht voor de laatste wensen. En dan in de eigen gemeente, de eigen buurt. Dat is belangrijk.

2. Waarom zou u het verblijf in het hospice aanraden?

Als je niet thuis kunt blijven kan je daar de laatste dagen doorbrengen. Omringd door goede zorg, met je eigen spullen om je heen en je eigen naasten. In een verpleeghuis of ziekenhuis is vaak afstandelijk en medisch. Voor oudere mensen, maar ook als bijvoorbeeld een jong iemand gaat sterven, die nog jonge kinderen thuis heeft. Die kán misschien niet thuis blijven. De familie mag in het hospice op ieder gewenst moment komen. Je kunt je er overgeven aan het sterven, omdat je je niet om de organisatie van de zorg eromheen hoeft te bekommeren. In alle rust, in een huiselijke omgeving, met deskundige en gemotiveerde zorgverleners om je heen als het nodig is.

3. *Heeft u persoonlijk of vanuit uw functie ervaring met een hospice?*

Persoonlijk eigenlijk niet. Mijn moeder is thuis overleden. Ze kreeg wel in de laatste fase hulp van vrijwilligers die ook in een hospice werkten en 's nachts was er nachtzorg. Maar ik ben lid van de Johanniter orde. Het lidmaatschap van de Johanniter orde is voorbehouden aan leden van de protestantse adel in Nederland. De orde heeft haar eigen activiteiten vaak op het gebied van gezondheidszorg en werkt in voorkomende gevallen samen met het Rode Kruis en de Nederlandse afdeling van de rooms-katholieke Maltezer Orde. Die orde heeft door het land heen enkele hospices, onder andere in Wilnis. Mijn vrouw Ineke zit er in het bestuur. Het is een high care hospice en ik ben er regelmatig geweest. Hoor er ook mooie verhalen over. Er werken zulke fijne bevlogen vrijwilligers. Ze vervullen de laatste wensen van de bewoners. Gaan lekker voor ze koken, nemen alle tijd om de mensen en hun familie te verwennen. Ik ben er heel positief over.

4. *Heeft u een motto, een uitspraak die wat u betreft de bestaansreden/ oprichting van een hospice weergeven?*

'Een hospice is een huis voor iedereen om in alle rust door de laatste fase van het leven te gaan'. Om dat in de eigen gemeente te hebben is belangrijk.

5. *Heeft u nog iets toe te voegen, wilt u nog iets erover kwijt?*

Ja, ik hoop dat het hospice snel gerealiseerd gaat worden. Ik hoop dat veel mensen enthousiast worden om te doneren. Het zou prachtig zijn om hier in de buurt een dergelijk voorziening te hebben. Het plan van Amandi om behalve een hospice ook een paar bedden voor respijtzorg in onze buurt te hebben lijkt me ook heel goed.