

Interview met W. Beekhuis, huisarts in ruste te Rijpwetering.

Bij onze afscheidsreceptie, begin 2015, hebben wij een cadeau gevraagd voor Amandi. Het is een cadeau dat iedereen in deze omgeving ten goede kan komen. Veel goede doelen zijn vaak voor een bepaalde groep en wij wilden graag dat iedereen er iets aan zou hebben.

Wij vinden het initiatief voor de oprichting van en hospice fantastisch. Ik sta hier vanuit mijn werk achter.

We leven in een maatschappij waarin (en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden) de kinderen vaak niet meer de volledige zorg kunnen geven aan hun ouders in een terminale fase.

De komende generatie heeft vaak slechts 2-3 kinderen. Het maakt nogal een verschil of je taken onder 10 of meer kinderen kunt verdelen of dat je met z'n tweeën bent.

Daarnaast werken tegenwoordig bijna alle kinderen en wonen ze ook niet altijd in de omgeving van hun ouders.

De mogelijkheid om dan thuis te kunnen sterven wordt daarmee aanzienlijk kleiner, omdat er geen 24-uurszorg geboden kan worden. In het ziekenhuis of verpleeg-/verzorgingshuis is het personeel al overbelast. Zij hebben eenvoudigweg niet de tijd om de aandacht te geven die juist in deze fase zo belangrijk is.

Een hospice is dan een liefdevolle plek waar tijd en aandacht is voor de terminale patiënt en haar/zijn familie.